

Αγαπημένε άνθρωπε, Δέν είναι ή Ἔκκλησία καί ή Ὁρθοδοξία αύτό πού νομίζουμε (Θρησκεία, θρησκοληψία, τυπολατρεία, κλπ). είναι το βίωμα καί ή μετοχή στήν προσωπική ἀλήθεια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ή ἀλλιῶς ἀποκάλυψη Θεοῦ ὁ ὄποιος ἔρχεται ώς ἀνύπαρκτος γιά νά ὑπάρξουμε ἐμεῖς μέσα ἀπό μιά προσωπική σχέση μαζί τοῦ πού ξεκινᾶ ἀπό την γέννηση μας, το βάπτισμα, καί ἐν συνεχείᾳ στήν κοίμηση μας ὅπου θά τον ἀντικρύσουμε προσωπικά. Δέν είναι το Πάσχα το ἀρνί καί ή καλοπέραση ἀλλά ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός ὁ Θεάνθρωπος ἐπί ξύλου κρεμάμενος καί αναστάντας Κύριος. Ἄς σκεφτώ τι σημαίνει το Πάσχα γιά την προσωπική μου ζωή η οποία μέρα με την μέρα τελειώνει, διότι η φθορά την τρώει καθημερινά. Τι σημαίνει γιά μένα προσωπικά η ανάσταση τοῦ Χριστοῦ καί που είμαι εγώ σε ολο αυτό; Δεν είναι το Πάσχα απλά ἐνας εκκλησιασμός γιά να δώσω κοινωνικά ἐνα παρών. Το Πάσχα είναι το πέρασμα η οδός γιά να γίνει ο ἀνθρωπος κατά χάριν Θεός διότι γιά αυτό πλάστηκε καί ὅχι απλά γιά να ζήσει μια βιολογική ζωή ὅπου θα καταλήξει στο χώμα. Άλλα ώς ψυχή καί σώμα να υπάρξει αιώνια μέσα από την σχέση με τον ἰδιο τον Θεός προσωπικά. Σχέση, προσωπική, ερωτική, συγκλονιστική, οντολογική καί αναλογική. Η πίστη είναι σχέση μέσα από τα μυστήρια καί ὅχι μια φαντασίαση, φιλοσοφία η σκέψη. Γιά αυτό καί δεν ἔχει νόημα η Θεία κοινωνία αυτές τις μέρες «γιά το καλό» ή «για το ἔθιμο», διότι δεν είναι αυτό. Η Θεία κοινωνία είναι σχέση η οποία με ενώνει με το Θεό πραγματικά ψυχικά καί υλικά κοινωνώντας το ἰδιο το σώμα καί το αίμα τοῦ. Αυτή η σχέση είναι προετοιμασία για γάμο η οποία περνά από το μυστήριο της εξομολόγησης-μετανοίας το οποίος ο ἰδιος ο Κύριος θεμελίωσε διότι ο ἰδιος ως Θεάνθρωπος θέλησε ο ἀνθρωπος να σώζεται μέσα από ἀνθρωπο. Όχι με μορφή ανάκρισης η με κατάλογο αμαρτιών ὡπως νομίζει ο κόσμος αλλά με διάλογο, προσωπική σχέση καί συμφιλίωση για αυτό καί η συγχωρητική ευχή είναι μαρτυρία του Ιερέως στον Χριστό για την συμφιλίωση ἀλλιῶς δεν θα με ωφελήσει ή καί ίσως με βλάψει. Ἡ ἀλήθεια θά φανεί όταν τά όντα θά εχουν νικήσει τήν φθορά σε σχέση με τον Χριστό. Ἡ Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ κατέστησε σαφές ότι τά κτιστά όντα βρίσκονται σέ μία μεταβατική φάση, όσο είναι θνητά. Μόνο ἀν βρεθη τρόπος νά υπάρξουν αιώνια, θά είναι καί ἀληθινά. "Ο,τι ύπηρχε καί τώρα δέν υπάρχει πιά, είναι σάν νά μήν ύπηρξε. Πραγματικά ύπαρχει κάτι μόνο ἀν ύπαρχει γιά πάντα. Τότε μόνο είναι ἀληθινό. Ἡ ἀλήθεια θά αποκαλύφθει την ἡμέρα της αναστάσεων των πάντων. **Καλή Ανάσταση π.Σπυρίδων**

Αγαπημένε άνθρωπε, Δέν είναι ή Ἔκκλησία καί ή Ὁρθοδοξία αύτό πού νομίζουμε (Θρησκεία, θρησκοληψία, τυπολατρεία, κλπ). είναι το βίωμα καί ή μετοχή στήν προσωπική ἀλήθεια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ή ἀλλιῶς ἀποκάλυψη Θεοῦ ὁ ὄποιος ἔρχεται ώς ἀνύπαρκτος γιά νά ὑπάρξουμε ἐμεῖς μέσα ἀπό μιά προσωπική σχέση μαζί τοῦ πού ξεκινᾶ ἀπό την γέννηση μας, το βάπτισμα, καί ἐν συνεχείᾳ στήν κοίμηση μας ὅπου θά τον ἀντικρύσουμε προσωπικά. Δέν είναι το Πάσχα το ἀρνί καί ή καλοπέραση ἀλλά ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός ὁ Θεάνθρωπος ἐπί ξύλου κρεμάμενος καί αναστάντας Κύριος. Ἄς σκεφτώ τι σημαίνει το Πάσχα γιά την προσωπική μου ζωή η οποία μέρα με την μέρα τελειώνει, διότι η φθορά την τρώει καθημερινά. Τι σημαίνει γιά μένα προσωπικά η ανάσταση τοῦ Χριστοῦ καί που είμαι εγώ σε ολο αυτό; Δεν είναι το Πάσχα απλά ἐνας εκκλησιασμός γιά να δώσω κοινωνικά ἐνα παρών. Το Πάσχα είναι το πέρασμα η οδός γιά να γίνει ο ἀνθρωπος κατά χάριν Θεός διότι γιά αυτό πλάστηκε καί ὅχι απλά γιά να ζήσει μια βιολογική ζωή ὅπου θα καταλήξει στο χώμα. Άλλα ώς ψυχή καί σώμα να υπάρξει αιώνια μέσα από την σχέση με τον ἰδιο τον Θεός προσωπικά. Σχέση, προσωπική, ερωτική, συγκλονιστική, οντολογική καί αναλογική. Η πίστη είναι σχέση μέσα από τα μυστήρια καί ὅχι μια φαντασίαση, φιλοσοφία η σκέψη. Γιά αυτό καί δεν ἔχει νόημα η Θεία κοινωνία αυτές τις μέρες «γιά το καλό» ή «για το ἔθιμο», διότι δεν είναι αυτό. Η Θεία κοινωνία είναι σχέση η οποία με ενώνει με το Θεό πραγματικά ψυχικά καί υλικά κοινωνώντας το ἰδιο το σώμα καί το αίμα τοῦ. Αυτή η σχέση είναι προετοιμασία για γάμο η οποία περνά από το μυστήριο της εξομολόγησης-μετανοίας το οποίος ο ἰδιος ο Κύριος θεμελίωσε διότι ο ἰδιος ως Θεάνθρωπος θέλησε ο ἀνθρωπος να σώζεται μέσα από ἀνθρωπο. Όχι με μορφή ανάκρισης η με κατάλογο αμαρτιών ὡπως νομίζει ο κόσμος αλλά με διάλογο, προσωπική σχέση καί συμφιλίωση για αυτό καί η συγχωρητική ευχή είναι μαρτυρία του Ιερέως στον Χριστό για την συμφιλίωση ἀλλιῶς δεν θα με ωφελήσει ή καί ίσως με βλάψει. Ἡ ἀλήθεια θά φανεί όταν τά όντα θά εχουν νικήσει τήν φθορά σε σχέση με τον Χριστό. Ἡ Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ κατέστησε σαφές ότι τά κτιστά όντα βρίσκονται σέ μία μεταβατική φάση, όσο είναι θνητά. Μόνο ἀν βρεθη τρόπος νά υπάρξουν αιώνια, θά είναι καί ἀληθινά. "Ο,τι ύπηρχε καί τώρα δέν υπάρχει πιά, είναι σάν νά μήν ύπηρξε. Πραγματικά ύπαρχει κάτι μόνο ἀν ύπαρχει γιά πάντα. Τότε μόνο είναι ἀληθινό. Ἡ ἀλήθεια θά αποκαλύφθει την ἡμέρα της αναστάσεων των πάντων. **Καλή Ανάσταση π.Σπυρίδων**